

Arvet vi bär

Föreningslivets grundande

Katedralskolans föreningsliv inleder sin historia den 6. juni år 1848. Då utropades den så kallade "Rektoristrepubliken". Under detta revolutionernas år valde skolans rektorer, det vill säga skolans äldsta elever, att bilda den första kamratföreningen.

Man ville på detta sätt avsluta den djupt rotade pennalismen på skolan som skapade stor splittring bland elever av olika åldrar. Föreningen blev därför en symbol för kamratandan, katteandan, som nu blandat med punsch och poesi färgade dessa djäknars skolliv.

Rektoristrepubliken bytte redan efter ett år namn till Rektoristföreningen och kom att formas mer som en modern skolförening i stället för den avancerade republik som tidigare utropats.

Upp genom luften, bort över haven,
storma nu ut, o du ynglingasång!
Lärdom av livet, röster ur graven:
vänskap och sång göra världen ej trång!
Bröder! hur härligt ett fostbrödralliv
slutet för hat och pedanter och klv...

Utdrag ur rektoristernas "nationalsång" *Skål den 6 juni*

Verksamheter i rektoristföreningen

Föreningens verksamhet kretsade kring kulturellt skapande och vad som i dag skulle etiketteras som klassisk bildning. Poesi både lästes och skrevs och filosofiska diskussioner arrangerades där även engagerade lärare valde att delta.

Över detta stod dock tidningsskrivandet och sången. Sången band samman eleverna och bidrog kanske allra starkast till kamratandan.

Rektoristerna sjöng mycket och gärna i kör.

INTRÄDESBILJETT.

Lördagen den 8 December
firar

Upsala Rektoristförening
sin årshögtid
enligt följande

PROGRAM:

I. **Prisutdelning.**

II. **Spektakel.**

a) **Min hustrus affärer.**
Lustspel med sång i en akt af *F. Hodell*.

Personer:

<i>Bratt</i> , kapitalist	spelas af	NAUCKHOFF.
<i>Rebecka</i> , hans fru	”	v. BAHR.
<i>Tratt</i> , f. d. vinhandlande	”	LEWANDER.
<i>Kattun</i> , handelsbokhållare	”	LUNDBLAD.
<i>Lotta</i> , piga hos Bratt	”	— — — —

b) **Bättre aldrig än sent.**
Lustspel med sång i en akt.

Personer:

<i>Carlberg</i> , handlande	spelas af	LEWANDER.
<i>Hanna</i> , hans dotter	”	— — — —
<i>Sellman</i> , laudtbrukare	”	NAUCKHOFF.
<i>Vahlberg</i> , handlande	”	LUNDBLAD.

III. **Fest.**

Dörrarne öppnas kl. 6. Början sker precis kl. $\frac{1}{2}$ 7.

Upsala 1877. Esnas Edquilata boktryckeri.



Föreningens tidningar innehöll ofta reflektioner över den tid som skribenterna själva levde i. flera tidningar ansågs dock strida mot de regler som hade satts upp inom föreningen och dömdes till att brännas upp.

Rättegångsförhandlingarna som föregick besluten ska ha varit bland de mest omtyckta arrangemang som återkom i föreningen.

The image shows a close-up of handwritten text in cursive script. The text is written on aged, yellowed paper. The main line of text reads 'Tidning för Concordia.' Below it, there is another line of text that is partially obscured but appears to start with 'goda och deliga fore...'. The handwriting is elegant and characteristic of the late 19th century.

Ett axplock av föreningsaktiva

Gustaf Gilljam var en av grundarna av rektoristrepubliken. Han blev senare ecklesiastikminister i den svenska regeringen.

Även Manfred Mustafa Floderus var en av grundarna, han kom senare att bli rektor vid vad vi nu kallar Katedralskolan.

Erik Gustaf Schram, vars namn är grunden för Lundellska skolans smeknamn "Skrapan", var mycket aktiv i rektoristföreningens körsång på Katedralskolan.

Den senare statsministern *Erik Gustaf Boström* hade ämbetet "rolighetsminister" vid rektoristföreningen under sin skoltid.

Rolighetsminister var också krigsminister general *Axel Rappe* och statsminister *Hjalmar Hammarskjöld* tjänade som vice ordförande under sin studietid.



E. G. Boström.
Öjpmålning av E. Österman. Kammarherre G. S. Boström, Östind.



HJALMAR HAMMARSKJÖLD

Alla dessa

År 1943, mitt under brinnande världskrig, förbereder sig några katedralister för en föreningspresentation på skolan.



Sedan 1848 har mängder av olika föreningar kommit och gått på Katedralskolan. På 1940-talet fanns bland annat en skytteklubb, och skolans elever vann många tävlingar i skytte under beredskapsåren.

föreningar



Skolan har också länge haft en segerviss idrottsförening. Här ser vi Uppsala Högre Allmänna Läroverks handbollslag år 1935.

Många föreningar från förr har överlevt ända in i våra dagar. Matematik-Naturvetenskapliga Föreningen, Concordia och Artis Amici har alla en historia på runt 100 år.



